



25 JAAR



OLIVE O DAMES



1970 - 1995



Damesvoetbal vanzelfsprekendheid geworden

Als één van de oprichters van de damesvoetbalafdeling van Oliveo is mij gevraagd een voorwoord te schrijven voor dit jubileumboek. Die uitnodiging heb ik om meerdere redenen met graagte aanvaard. Per slot van rekening heb ik er ook ooit zelf tegen een balletje getrapt.

Insiders mogen zelf uitmaken of dat een verdienstelijk balletje was. Voor mij zelf sprekend en misschien ook mede namens al die andere pioniers zoals o.a. Tineke van der Burg en Lenie Vonk denk ik dat de oprichting van de damesafdeling opzich misschien mijn beste trap in de goede richting was.

Aan het pionierswerk van weleer bij Oliveo, heb ik overigens indirect ook mijn huidige functies te danken bij de KNVB. Van uit mijn huidige functies en mede van mijn roots bij Oliveo volg ik de verrichtingen van het dames en het meisjesvoetbal met meer dan gemiddelde belangstelling-ja zelfs op de voet.

Het jubileum van de damesafdeling van Oliveo biedt weliswaar een aardige kapstok om terug te blikken op 25 jaar lokaal pionierswerk, maar de toekomst is minstens zo belangrijk.

Een conclusie lijkt zonder meer gerechtvaardigd: damesvoetbal is bij Oliveo en vele andere verenigingen vandaag de dag niet alleen volwassen, maar ook een vanzelfsprekendheid geworden. dat biedt volop perspectief.

Waar het echter anno 1995 op aankomt is continuïteit. met andere woorden: er moet een basis blijven

die het voortbestaan van deze takt van sport ook op de langere termijn garandeert. Wil het vrouwenvoetbal mee blijven tellen, dan lijkt (meer)vrouwelijk bestuurskader binnen de verenigingen zeker geen overbodige luxe, maar eerder een must. Want voetbal bedrijven is een, maar mee-besturen een heel ander verhaal. ook bij Oliveo. Daarom zeg ik: kom op Oliveo dames, ook op het bestuursvlak samen sterk!

Het doet mij deugd dat nog niet eens zo lang geleden een nieuwe loot is toegevoegd aan onze tak van onze sport: het meisjesvoetbal waar voor eveneens een competitie is opgezet. Dat geeft aan dat het ons als KNVB ernst is, als het gaat om de verdere uitbouw van het damesvoetbal.

Ook het gepresenteerde KNVB jeugdplan Nederland is hiervan een illustratief voorbeeld, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De integratie van het meisjesvoetbal in de jongenscompetitie, zoals het door de afdeling Den Haag van de KNVB sinds kort wordt gebezigd, is een regelrecht schot in de roos gebleken: de meiden doen allang niet meer onder voor de jongens. In 25 jaar is er veel gebeurd, ook bij Oliveo.

Het eerste jaar werd her en der gespeeld en louter voor de gezelligheid. Langzaam en zeker kwam er structuur in en behoorde Oliveo met clubs zoals KFC'71, Flamingo's BEC, tot de voorlopers waar het bijvoorbeeld de organisatie betrof van een competitie voor meisjes. Hun gezamenlijke inspanningen hebben mede aan de basis gestaan van de

huidige door de KNVB opgezette meisjescompetitie.

Zeker de dames van Oliveo hebben vrijwel van af de begin jaren op het hoogste niveau meegedaan en triomfen geboekt. Dalen waren er natuurlijk ook. Eerst was er de afdellingscompetitie, daarna de interregionale - de zogeheten West II-competitie en daaropvolgend de landelijke competitie.

Dat de Oliveo dames laatstelijk de boot hebben gemist naar de eredivisie is jammer, maar niet onoverkomelijk: Wat niet is kan nog altijd komen. Kortom, wat ook bij Oliveo als een geintje is begonnen, is intussen uitgegroeid tot een volwassen tak van sport. En 25 jaar lijkt lang, maar is eigenlijk heel kort als je kijkt naar hetgeen er allemaal is gerealiseerd. Vanaf deze plaats zeg ik Oliveo dames, op naar de halve eeuw.



Joke Stigt

*Bestuur KNVB afdeling Den Haag
voorzitter landelijke commissie
damesvoetbal van de KNVB.*

25 jaar Oliveo damesvoetbal!

In die afgelopen 25 jaar is damesvoetbal uitgegroeid van een partijtje zomeravondvoetbal tot een belangrijke afdeling van onze vereniging.

Een afdeling die niet meer is weg te denken.

Zij heeft zich binnen de mannengemeenschap een vooraanstaande plaats weten te veroveren en te behouden.

Een plaats die ook rechten met zich mee brengt, zeker gezien het hoge niveau waarop het vlaggeschip van de dames actief is.

Rechten waarmee de club gaarne rekening mee houdt.

De jeugd van de damesafdeling groeit spectaculair, uiteraard van belang voor de continuïteit van onze dames.

Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Voetbalvereniging Oliveo feliciteert haar dames van harte met dit jubileum. Ga zo door, en op naar de 50 jaar.



*Kees Verdel
voorzitter.*

Damesvoetbal niet meer weg te denken ... zeker niet bij Oliveo

25 jaar damesvoetbal is op zich misschien niets bijzonders, maar wie 25 jaar geleden gedacht had dat het damesvoetbal het niveau zou halen van nu, werd op dat moment niet serieus genomen. Want wat 25 jaar geleden begon met een lolletje is nu uitgegroeid tot een geaccepteerde, niet meer weg te denken, groep binnen Oliveo.*

Het niveau daar zal een ieder zo zijn eigen mening over hebben, maar dat wij bij de beste 35 clubs van Nederland behoren is een feit. Ook hebben wij in de regio een goede naam, wat wij in de toekomst zeker willen continueren. Het voortbestaan van damesvoetbal is met 3 senioren- en een meisjeselftal voor de eerstvolgende jaren zeker gewaarborgt. Gezien de trainingsaccommodatie zullen wij ook in de toekomst op niveau

kunnen blijven presteren. Vooral met een goede inzet van het kader rondom de damesvoetbal, wat onmisbaar is om goed te kunnen blijven voetballen. En zeker niet te vergeten de dames zelf, die het toch weer elke zaterdag of zondag moeten laten zien. maar zeker met de inzet van onze dames zie ik het voor de komende 10 jaar wel zitten.

In dit voorwoord wil ik mijn dank uitspreken aan de oprichters van het damesvoetbal bij Oliveo. Zij hebben het 25 jaar geleden echt niet gemakkelijk gehad. Ook dank aan al diegene die er in het verleden aan hebben meegewerkt om de dames op het nu bereikte niveau te brengen en te houden. nu is het dan zover, dat wij 25 jaar bestaan en het ziet er naar uit dat dit alles niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Tot slot dank ik hierbij de jubileumcommissie, die heel wat vrije uurtjes hebben opgeoffert om het een en ander te organiseren om het 25-jarig jubileum te vieren. We zien vol verwachting uit naar de diverse activiteiten.



Elly van den IJssel.

Voorzitter Oliveo Dames Commissie

1976

V.l.n.r.:

B. v.d. Helm, J. v.d. Putte,
A. v.d. Putte, I. v.d. Bulk,
A. v. Wijk, M. Simons,
I. v.d. Burg, G. Rutten,
T. v.d. Burg.

Zittend:

H. Rutten, P. Edixhoven,
I. Wijsman, E. v.d. IJssel,
B. Oudshoorn, J. v.d. Sande.



Hoe het allemaal begon

Ze vroegen mij om een stukje te schrijven voor het 25 jarig bestaan van de Oliveo dames. In 1974 ben ik bij Oliveo dames komen voetballen.

Annelies van der Ham een schoolvriendin van mij, heeft mij meegenomen naar de training. Het was een onwijs gave tijd. Na de wedstrijden een terug element; het douchen, Annelies kocht altijd fruit zeepje, en ze probeerde altijd of niemand er een hapje van wou

nemen. Het is een keer gelukt. Ik zelf stond altijd achter, in mijn goede tijd zelfs op het middenveld. Een terugkerend tournooi was Amersfoort, met een bus vol supporters.

Het enige wat me nog heel erg bij staat, is die typische Oliveo-lucht. Als Jan thuis komt uit de kantine komen de herinneringen weer boven, uit een onwijs leuke tijd. Oliveo dames van harte gefeliciteerd.



Anneke van der Putte-Bazuin.



V.l.n.r.:

I. v.d. Burg, A. v. Wijk, A. Prins,
I. v.d. Burg, J. v.d. Sande,
E. v.d. IJssel, A. v. Wijk,
I. Wijsman, B. Oudshoorn,
M. Simons, H. Rutten.

Fijn langs de meidenvoetballijn ...

Ik weet nog goed dat ik op voetbal ging. Ik was zo 13-14 jaar. Op dat moment 13/14 jarige natuurlijk niet alleen op een sport, dat durf je niet, maar met een paar vriendinnen.

Ik ging dus met Germa Brouwer en Lieke van der Burg. Nu blijft de een langer op een sport dan de ander. Lieke heeft denk ik 2 of 3 jaar gevoetbald en Germa toch wel 7/8 jaar. Ik zelf heb ruim 10 jaar gevoetbald afwisselend in het eerste en tweede elftal, over de periode 1980-1985 wil ik wat leuke herinneringen opschrijven.

Eerst nog even wat andere dingen, die me te binnen schieten over de begin periode. Zo kwam het voor, dat we een wedstrijd speelden een beginnende speelster onder de wedstrijd aan mij vroeg: "Leen, welke kant moeten wij nou op?".

Nog wat. Voor het voetbalspel zijn ook diverse spelregels ingesteld. Een ervan is: de inworp. Dit gebeurt met 2 handen uit de nek. Zo was een speelster die een uitbal opraapte en hem met een soort van honkbalworp in het veld gooide. Na afloop vroeg ik aan haar: "Waarom gooide je nou zo?"

"Nou Leen, ik denk, ik heb het al zo vaak uit mijn nek gedaan, nu doe ik het eens anders.

Ik moet ook terugdenken aan Lenny Kouwenhoven. Zij speelde in de achterhoede van het tweede. We



Annelies Prins

deden niet aan; opbouw van achteren uit, maar gewoon lange ballen naar voren. Soms lukte het bij Lenny niet in een keer, maar schoot de bal recht omhoog. Lenny schoot dan altijd in zo'n aanstekelijke lach, dat de achterhoede ongeveer een half uur in een deuk lag. Toch werd er met dit elftal met speelsters als: Anneke Bazuin, Mirjam Brouwer, Trudie van den IJssel, vaak nog goede resultaten behaald.

In 1980 bestond de damesafdeling van Oliveo 10 jaar en na deze 10 jaar stond het damesvoetbal zeker niet meer in haar kinderschoenen. er kwam een nieuwe trainer: J. Daane. Met deze trainer zijn wij gepromoveerd naar de interregionale afdeling West 2. Dit gebeurde op 13 mei 1981 op een woensdagavond tegen RKDEO en wij wonnen met 3-0. Heerlijk!!!

In het 10-jarig jubileum jaar hadden wij contact gelegd met een Amerikaans damesteam, wat bij ons een wedstrijd gespeeld had, om het volgend jaar bij hen in Amerika ook te komen voetballen. Zo hebben we toen een jaar lang met illegale bingo's, een fancy-fair en diverse andere activiteiten een aanzienlijk bedrag bij elkaar gespaard. Het werd een onvergetelijke voetbalvakantie trip. In het jaar 1981 kon het niet op met de reisjes, want toen zijn we ook naar Duitsland geweest naar Oberkochen.

Dat is ook nog even leuk om te vertellen. We vertrokken in een al wat oudere bus met chauffeur Joop.



Lenie van den IJssel-v.d. Burg

De reis ging goed, tot we bij bergachtig gebied kwamen. Daar had chauffeur Joop niet op gerekend, met als resultaat, dat we bij iedere berg allemaal de bus uit moesten.

Na de promotie naar de regionale klasse kreeg het eerste van Oliveo het toch moeilijk om zich in deze afdeling te handhaven. We stonden het meest onderin, en speelden toen degradatie voetbal. Zo al met al was het een gezellige tijd bij Oliveo. Tot slot, anders wordt het te lang, wil ik een iedereen aanraden om op een teamsport te gaan. daar leer je om met elkaar samen te werken om prestaties neer te zetten. En het is natuurlijk ook heel gezellig.....



V.l.n.r.: T. v.d. Burg, A. v. Wijk, I. v.d. Burg, A. Prins, J. Stigt, J. v.d. Sande.
Zittend: M. Simons, E. v.d. IJssel, I. Burg, H. Rutten, I. Wijsman, B. Oudshoorn,
A. v. Wijk.

Het verslag van een 'oude rot'

Toen Ton van der Vorm mij benaderde om een stukje te schrijven voor dit boekje, vroeg ik me af, waarom hij dit aan mij vroeg en niet aan iemand die al veel langer in het eerste voetbalde. Even later moest ik tot de konklusie komen dat dit alleen Jeannette van de Sande was en dat ik met mijn 27-jaar ook stiekem tot de 'oudere rotten' ben gaan behoren, die al een lange voetballoopbaan bij Oliveo kennen.

Bekomen van de grootste schrik komt de volgende vraag: Waar moet je over schrijven?

Verschillende onderwerpen schoten door mijn hoofd en ik besloot om van alle dingen die mij het eerst te binnen schieten als ik terugdenk een klein stukje te schrijven.

Maar eerst volgt hier in deel 1 in het kort mijn voetbalcarrière. Als we vroeger geen rovertje speelden dan voetbalen we met de buurt soms op een weilandje aan de Rijskade. Dat ik talent had bleek bij het schoolvoetbal waar ik altijd tot de besten van mijn elftal behoorde. Dat ze mij dan ook niet gescout hebben in de finale van de Jozefschool tegen de Johannesschool begrijp ik nog steeds niet. Mijn vriendin en buurmeisje Janneke Verwey werd wel gevraagd om een training te komen volgen. Ik ging met haar mee en zo zijn we samen bij Oliveo begonnen. Van moeders moest ik dan wel van de gym af, want schaatsen, gymen, ponyrijden en voetballen was teveel van het goede. In de jeugd heb ik het altijd prima naar mijn zin gehad, alleen bleef mijn talent nog verborgen. Toen ik naar de dames overging heb ik een jaar in het tweede gespeeld om

vervolgens mijn grote doorbraak naar de eerste selectie te maken waar ik Pauline Edinxhoven van de linksbackplaats verdrong. Ik werd steeds beter (in het begin scoorde ik slechts in eigen doel; toen scoorde ik twee jaar niet; en toen begon ik in het goede doel te scoren) en als voorstopster was ik haast niet te passeren. Mijn goede spel werd beloond met een uitverkiezing voor de Haagse selectie. Ik begon in de B-selectie en daar scoorde ik per ongeluk en zo kwam ik in de A-selectie. Deze werd echter na een jaar opgeheven in verband met de oprichting van de landelijke competitie. Het Nederlands elftal heb ik dus niet gered en eerlijk gezegd kom ik daarvoor denk toch talent tekort en bovendien ben ik nu te oud aan het worden! Afijn, hier volgt deel 2 van mijn verslag: het lijkt op "ik ga op vakantie en neem mee". Het heet "ik voetbal al vijftien jaar bij Oliveo en denk terug aan":



Irma v.d. Burg

1. K.F.C.

Natuurlijk, want ook al had iedereen een hekel aan K.F.C., niets was zo spannend als de streek-derby tegen K.F.C. Vroeger

was ik al minstens een week van tevoren zenuwachtig als het weer zover was en iedereen kon wel zeggen dat dat niet nodig was, maar mooi, ik sliep dus niet! En als ik sliep dan had ik nachtmerries van Jeanny Alliot, die mij dolde. Zeker toen zij nog meedeed verloren we altijd en meestal met grote cijfers. Oliveo werd in de loop van de jaren echter sterker en na een gelijkspel kwam zelfs een keer de overwinning. Na afloop heb ik toen samen met Lisette Kouwenhoven toch even een traantje weggepinkt!

2. Lisette Kouwenhoven

Ik noemde haar hierboven al. Zij was vroeger mijn beste vriendin en samen hebben we nog in het Oliveo-kontakt gestaan. Zij had wel het talent om mijn inziens eventueel het Nederlands elftal te bereiken. Ik zal nooit vergeten hoe zij als jong meisje als latse vrouw werd opgesteld tegen K.F.C. Met haar inzicht, snelheid, traptechniek en voetballend vermogen was dit geen probleem. Op de trainingen kon ze iedereen dollen. In de wedstrijden kostte dit nog wat moeite. Helaas is door een knieblesure haar voetbalcarrière veel te vroeg afgebroken.

3. Elly van den IJssel en Jeannette van de Sande

Niets aan toe te voegen.

4. België

Iedereen die erbij was weet dat dit een onvergetelijk weekend was met alles erop en eraan. We feestten tot diep in de nacht maar wonnen wel van hele fanatieke Zwitserse meiden, die al heel vroeg in de morgen liepen te trainen. We feestten nog een

nacht waarbij we met wc-papier een hele kroeg omtoverden tot onze kroeg. De finales verloren we, maar lol hadden we om 'Aurora', die ons niet echt leek te mogen. De jongens speelden ondertussen in de kroeg een potje biljart. Later bleek dat er geen biljart was. We zongen op de playbackavond "Belgie". We werden hiermee laatste. We maakten natuurlijk teveel herrie 's nachts. En trainer Kees van Schijndel deed vrolijk met alles mee.

5. Kelpen

Belgie met aanhang was dus heel

leuk. Maar het jaarlijkse weekend Kelpen zonder mannen zou ik ook niet willen missen. De opzet van het toernooi "vijf tegen vijf" op halve velden met zaalvoetbalregels is leuk en de feestavonden zijn ook prima geregeld. Het eerste jaar toen we met zijn vijftien in een piepklein huisje in het bos zaten hebben we het meest gelachen. Wat wil je, als je midden in de nacht het huisje niet kunt vinden, je vraagt de weg en degene aan wie je het wil vragen blijkt Rinske te zijn en uiteindelijk blijkt je recht voor het huisje te staan. Maar met dit soort dingen moet je

er bij geweest zijn, anders is het niet zo leuk (ik weet het).

6. Scoren

Ik eindig hiermee omdat in de voetballerij hier toch alles om draait. Zelf heb ik nooit veel gescoord, maar ik ben ook verdediger! Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst in 1 scoorde tegen Groeneweg. Mijn tegenstander vond mij waarschijnlijk wat vreemd, want ik ging helemaal uit mijn dak. Nog steeds vind ik het stiekem erg leuk als ik af en toe scoor. Hierbij wens ik iedereen op zijn manier veel voetbalplezier toe!



V.l.n.r.: E. Ammerlaan, B. v.d. Helm, J. Daane, A. Broersen, A. v. Wijk, L. Kouwenhoven, I. v.d. Burg, J. v.d. Sande, A. v.d. Houten, H. Rutten, I. Wijsman, E. v.d. IJssel, A. v.d. Putte, J. v.d. Putte.
 Knielend: M. Kouwenhoven, L. Kouwenhoven, H. Daane, I. Kouwenhoven, R. v. Baarle, W. v. Houten, P. Edixhoven, A. v. Wijk, I. Burg, J. Burg, J. Oudshoorn.
 Zittend: A. Broersen, I. v.d. Burg, C. Ruygrok, E. Kouwenhoven, C. Karsdorp, M. Brouwer, A. Prins, G. Brouwer, L. v. Lent, G. Hesselt van Dinter.



1979

*V.l.n.r.: A. v. Wijk, P. Edixhoven, I. v.d. Bulk, W. v.d. Houten, L. v.d. Burg, H. Rutten, B. v.d. Helm.
Zittend: J. Wubben, A. v.d. Houten, I. Wijsman, E. v.d. IJssel, J. v.d. Sande, B. Oudshoorn.*



1982

*V.l.n.r.: H. v. Dijk, J. v.d. Sande, A. Broersen, W. v.d. Houten, S. v.d. Stap, L. Kouwenhoven, I. v.d. Burg, M. Kouwenhoven,
T. v.d. Vorm.
Zittend: A. v. Wijk, E. v.d. IJssel, I. Wijsman, L. v.d. IJssel, M. Simons, P. Edixhoven, A. v.d. Houten.*

Hallo allemaal

Op die bewuste vrijdagavond waar we opzoek moesten naar een veld vroeg ton of ik een stukje wilde schrijven voor het jubileumnummer. Thuis gekomen dacht ik jubileum, wat voor jubileum. We hebben toch nog maar pas T-shirts van fam. Van Rheenen gehad, waarop Oliveo 20 jaar staat. Maar wat vliegt de tijd dat was alweer 5 jaar geleden.

Oliveo dames 25 jaar zoveel jaar heb ik niet bij Oliveo doorgebracht. Ik heb 6 jaar bij RKDEO op het veld gevoetbald, toen bij alle RKDEO-dames besloten de zaal in te gaan. Ik wilde dat zaalvoetbal nogwel combineren met veldvoetbal en besloot dat om met samen met Nicolette de Koning en Marian Kemp bij Oliveo te doen. Onze trainer was Jan Daane. Een lekkere fanatieke trainer. Weet je wat mij bijgebleven is? In de winter moesten we weleens de straat op om te rennen. Dat vond ik gemeen van hem, want hij wist dat ik daar een hekel aan had. Maar wat nog veel gemener was!! Hij fietste zelf heerlijk mee. Op de ene of andere manier werden mijn ogen altijd aangetrokken naar die lege bagagedrager.

Het tweede Oliveo jaar lieten mijn RKDEO maatjes mij in de steek en moest ik alleen de lange reis van Nootdorp naar Pijnacker maken. Ook het tweede jaar trainde Jan Daane ons. Helaas liep voor hem dit jaar niet goed af. Met een hernia moest hij de Ziektewet in. Gelukkig is hij nu weer helemaal hersteld.

Mijn derde vierde en vijfde jaar was Kees van Schijndel de trainer. Hij introduceerde de gezamenlijke warming-up, de K-loop de Kees boekjes en de Kees bekercups voor de aanmoedigings prijs, de topscoorder en voor wie het meest was komen trainen (dat ik die nou nooit heb gewonnen, begrijp ik nog steeds niet) ook had hij een ruime zolderkamer, waar hij weleens een feestje organiseerde. Voor mij kon hij niet meer stuk, toen we op een regenachtige winteravond niet de weg op hoefden, maar we mochten een avond in het zwembad rond brengen. Onder Kees was ik aanvoester. Elke zondag, voordat de wedstrijd begon, deed Martijn, onze trouwe supporter mij, de aanvoerdersband om. En dat hielp! We wonnen steeds meer wedstrijden; we promoveerden zelfs naar de landelijke klasse. Nog bedankt Martijn!!

Als aanvoester kreeg ik zelfs nog met twee strafzaken te maken (uiteraard buiten onze schuld om). De eerste strafzaak ging om een wedstrijd tussen ons en het Rotterdamse Bloemhof. Het was een enerverende wedstrijd. We waren veel in de aanval (maar zoals gewoonlijk ging er geen doelpunt in). Rotterdamse Loes schreeuwde alle schoten net naast of over. Vijf minuten voor tijd kwam er een voorzet van links en drie Oliveo speelsters probeerden de bal erin te glijden. Ze misten alle drie en gleden het doel in, om achterin in het net verward te raken. De bal kwam terug in het strafschoot gebied en met een afstand schot maakte

Oliveo een doelpunt. Doelpunt floot de scheids. Nee riep Bloemhof en bestormde de scheids. Buitenspel riep Bloemhof en wees op de drie Oliveanen achterin het doel. Zij deden niet mee aan het spel en waren dus niet hinderlijk buitenspel. De scheids kon toch niet tegen het verbalen Rotterdamse geweld op en staakte de wedstrijd. Het werd een strafzaak en wij wonnen officieel de wedstrijd.

Het seizoen daarna moesten we op een doordeweekse avond weer eens tegen Bloemhof spelen. Die scheids had zeker een KNVB-rapport doorgelezen over ons en Bloemhof, want hij wilde alleen de wedstrijd door laten gaan als wij op het veld speelden dat omringd was door een hek. Wij verzekerde hem dat er niets tussen ons en Bloemhof was. Wij waren zelfs op een feestavond uitgenodigd.

De tweede strafzaak was n.a.v. een uitwedstrijd bij Iduna. Tijdens een kopduel botsten twee Iduna speelsters met hun hoofden tegen elkaar en bleven liggen. De scheids liet gewoon doorspelen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want een Iduna-supporter stormde het veld op, "vroeg" waarom hij niet affloot en dreigde daarna wat lichaamsorganen van de scheids uit zijn lichaam te rukken. De scheids staakte de wedstrijd na deze bedreigingen en de tweede strafzaak was een feit.

Mijn vijfde en zesde Oliveo jaar was Adrie van Bergen de trainer. Hij introduceerde het trainingsweekend. Onder zijn hoede speelden we in de landelijke

klasse, maar konden niet promoveren naar de Ere Divisie. Mijn zevende Oliveo jaar is dus nu ingegaan onder Martin Klein. In al deze seizoenen ben ik de meeste wedstrijden alweer vergeten, maar enkele wedstrijden blijven mij bij. Bijvoorbeeld de uit wedstrijd tegen SET. Hier in het Westen was het warm maar kennelijk had het in Tilburg gevoren. We moesten dus op een half bevroren veld spelen. De SET-speelsters hadden hun schoeisel aangepast, maar wij hadden dus alleen maar voetbalschoenen bij ons. Voor ons werd het dus een glibberige, glijdende en op de been proberende blijvende wedstrijd. SET won dus ook met 7-0.

En wat van al die KFC wedstrijden. Ze kregen steeds meer moeite met ons. En ja hoor, we speelden eens gelijk en daarna wonnen wij zelfs. Wat een feest!! Op de wijs van vlieg met mij mee naar de regenboog haalden wij onze two points in de pocket. En wat van die bekerwedstrijd tegen KFC. Die moesten wij nog uit spelen, omdat de wedstrijd ooit gestaakt was en n.a.v. een blessure van Angelique v. d. Houten. De vrouwelijke scheids gaf mij geel, omdat ik de bal netjes terugspeelde naar de plek waar een vrije trap genomen moest worden. Daarna blies ze de wedstrijd 20 minuten te vroeg af en sprintte naar de kleedkamer. KFC rende daar weer achteraan om haar er van te overtuigen dat een dameswedstrijd toch ook tweemaal 45 minuten duurde. Maar mijn bus dan riep ze, als ik die mis, mis ik ook de trein. Adrie had een oplossing: hij wilde haar wel bij het station afzetten, maar dan moest ze wel die gele

kaart van mij laten vallen. En zo gingen we weer het veld op om de laatste 20 minuten uit te spelen.

Wat mij ook bijgebleven is zijn twee buitenlandse toernooien. Het eerste toernooi was in Penenmarken, waar we met een bus en 1500 Heineken blikjes naar toe gingen. Het weer was slecht. Er was een fanatiek Amerikaans team en de toernooileiding hield van peentjes. Ze gaven ook aan Angelique v.d. Houten de prijs voor de sportiefste speelster. (Hoewel zij de enige van het toernooi was met een rode kaart). Voor het begin van de



Annelies Robbe

wedstrijd kregen wij van de tegenstander altijd een vaantje. Maar onze vaantjes waren wij vergeten. dan maar een Heineken blikje in plaats van een vaantje. En wat dacht je van de feestavond. In sporttassen smokkelden wij honderden Heinekenblikjes mee en dronken dat, in plaats van dat dure bier van Penenmarken. Op de terugweg maaakten wij nog ergens een urinestop. Nou, die tuin hoeft zeker de komende

tien jaar niet besproeid te worden.

Het andere buitenlandse toernooi was in Brugge. Het toernooi duurde drie dagen. De derde dag was de finale, maar ja toen hadden we al twee dagen en nachten feest gevierd. Dus op de finale dag zaten we dan ook echt helemaal stuk. Maar we hadden toch mooi de finale gehaald tot ontzetting van een team uit Bern. Als wij besloten om ons om te kleden voor de wedstrijd, hadden zij al een warming-up van een half uur erop zitten. En als zij naar bed gingen, maakten wij net aanstalten om het uitgaansleven van Brugge in te duiken. En wat een feest was het in de ene kroeg. Hij werd zelfs helemaal versierd met wc-papier. Het toernooi begon helemaal leuk te worden, toen Ahora op haar brommertje kwam opdagen. Vooral Corien werd een hartsvriendin van haar. Alleen toen Ahora een trainingsjack over het hek gooide, vond Corien dat een niet zo goed idee. Dat had Corien beter niet tegen Ahora kunnen zeggen, want even later lag Corien dus knock-out op de grond.

Dit stukje word al aardig lang. En dan heb ik het nog niet eens gehad de gezellige uitjes naar Amsterdam, over het eiergooi-feest bij Irma, over de centjes van Marry, over de liedjes onder de douche, over mijn eigen bruiloft met de geweldige act over de zwarte trainingsbroek en rode regenjas en over onze fantastische sponsor De Guyter.

Ik wens ieder veel plezier in dit jubileum voetbaljaar en ik wens Oliveo (vooral de damesafdeling) een succesvolle toekomst toe.

Annelies Robbe

1990



V.l.n.r.: I. Groenewegen, I. v.d. Burg, A. v. Dorp, J. v.d. Sande, A. v.d. Houten, I. v.d. Voort, S. v. Rheenen, A. Tas.
Zittend: T. v.d. Vorm, K. v. Schijndel, M. Simons, E. v.d. IJssel, S. v. Koppen, E. v. Zon, M. Warmerhoven.



1992

V.l.n.r.: T. v.d. Vorm, M. Simons, I. v.d. Burg, S. v. Rheenen, R. Boesveld, G. Landman, A. Robbe, I. Groenewegen, P. Broersen,
E. v.d. Hoek, A. v. Dorp.
Zittend: A. Tas, E. v.d. IJssel, A. v.d. Houten, M. Warmerhoven, J. v.d. Sande, E. v. Zon, S. Feyt, S. v. Koppen, K. v. Schijndel.

VOETBAL TOTAAL



Dames het land in

Sep 1991

De voetbalsters van Dames 1 zijn redelijk van start gegaan in de landelijke competitie. Tegen de heel sterke tegenstanders werd dan wel verloren, maar ook werden er al wat puntjes bijeen gesprokkeld.

Het randgebeuren is soms nog wat moeizaam, want pas bleek bij een wedstrijd in het Brabantse land dat de scheidsrechter niet goed in Voetbal Totaal had gekeken, zodat hij over het hoofd zag dat hij de Oliveo-meiden moest fluiten.

De wedstrijd begon een uur te laat (half

vier) met het gevolg dat de bus pas na Studio Sport Pijnacker binnen reed. Trainer Kees van Schijndel ziet dit soort zaken als kinderziektes die nog even bestreden moet worden met het juiste medicijn.

Onze eigen Angeliqve van den Houten prijkte begin september op de cover van Voetbal Totaal. Dat is het bondsblad van de KNVB dat naar alle clubs in Nederland en naar alle officials en dergelijke wordt gestuurd. Mooie reclame voor Angeliqve,

voor Oliveo, maar natuurlijk ook voor café De Guyter. Als zich daar binnenkort iemand meldt uit Noordoost Groningen, dan is het vast en zeker een lezer van Voetbal Totaal.

Gaat het in de competitie met Dames 1 redelijk, ook in het bekertoernooi doen de meiden nog volop mee. Afgelopen zondag 13 oktober werd Scheveningen vrij simpel met 5-0 geklopt.



Kampioenschappen Promoties

EERSTE ELFTAL

1976/1977 promotie onder Theo van der Burg
1980/1981 kampioenschap onder Jan Daane
1991/1992 promotie onder Kees van Schijndel

TWEDE ELFTAL

1987/1988 kampioenschap onder Nol van den IJssel
1992/1993 kampioenschap
onder Lisette Kouwenhoven.



Oliveo 1 promotie 1976-1977

V.l.n.r.: T. v.d. Burg, J. Stigt, L. v.d. Burg, A. Prins, L. v.d. IJssel, M. Simons,
B. Oudshoorn, G. Rutten. Zittend: E. v.d. IJssel, J. v.d. Sande, R. Oudshoorn,
I. Wijsman, A. v. Wijk, A. v. Wijk

Het was stralend weer die avond en er was veel publiek. Ook uit Nootdorp waren veel mensen gekomen, waardoor er veel sfeer heerste. Onze dames begonnend irekt al sterk, want na 3 minuten kopte Angelique van Houten schitterend in na een goede vrije trap van Jeannette v.d. Sande. Vlak daarna kreeg Oliveo een strafschop toegewezen wegens hands, helaas werd deze door Jeannette hoog over geschoten. Maar het was de kracht van Oliveo om na deze tegenvaller toch goed te blijven voetballen. Na de rust eenzelfde spelbeeld. Tien minuten voor tijd scoorde Brigit Oudshoorn een juweel van een doelpunt.

Toen kon het niet meer stuk. Vlak voor tijd maakte Angelique van Houten er nog 3-0 van met een werkelijk schitterende volley. Toen scheidsrechter Mathlener voor het ende blies, stormde iedereen het veld op om de meisjes te feliciteren.

In de kleedkamer stond de champagne al koud en werd het feest al ingezet. Ook in de kantine waren de nodige voorbereidingen getroffen, zelfs een disco was aanwezig. Tevens waren er veel supporters en andere belangstellenden die waren gebleven om het feest mee te vieren.

De voorzitter Q Haket was de eerste die, nadat de meisjes feestelijk waren binnengehaald, een korte maar krachtige toespraak hield, waarin hij onderstreepte dat de damesafdeling een belangrijke plaats inneemt bij Oliveo, wat ook wel bleek uit de publieke belangstelling.

Ook J. Stigt-Rijnbeek hield als voorzister van de damesafdeling een speech en bedankte ieder die aan dit kampioenschap heeft meegewerkt.

Namens de Supportersclub werden er ook nog bloemen overhandigd.

Terugblikkend op dit alles kunnen wij niets anders zeggen dan dat het grandioos was.



Oliveo 1 kampioen 1980-1981

V.l.n.r.: J. Daane, E. v. Lent, A. v. Wijk, J. Stigt, B. Oudshoorn, M. Simons,
A. v.d. Houten, J. v.d. Sande, W. v.d. Houten, L. v.d. Burg, B. v.d. Helm.
Knielend: A. v. Wijk, I. Wijsman, E. v.d. IJssel, R. v. Baarle, L. v.d. IJssel.

Oliveo Dames zijn gepromoveerd

De promotie van het eerste dameselftal is in de één na laatste wedstrijd van de competitie een feit geworden.

De laatste vier (uit)wedstrijden waren er nog twee punten nodig om te promoveren. Iedereen wist zeker dat we deze punten zouden pakken, maar de spanning bleef er toch een tijdje in.

De wedstrijd tegen GDA werd met 2-2 gelijkgespeeld, maar het tweede doelpunt van GDA was zeer dubieus. De scheids vond dat een bal, die door Ingrid voor de doellijn werd weggeschopt, over de lijn was geweest. Geen promotie voor Oliveo dus. De week erna werd KFC kampioen door in de laatste minuut van de wedstrijd een doelpunt te maken. Ondanks het goede spel van Oliveo in deze wedstrijd, waarin een gelijkspel zeker verdiend was, weer geen promotie.

Maar in de wedstrijd tegen RVC faalde Oliveo niet, die werd met 2-1 gewonnen. De dames konden eindelijk aan de champagne die trainer Kees al drie weken in zijn kofferbak bij zich had.

De dames vieren feest de promotie is een feit.



Dames 1 promotie 1991-1992



V.l.n.r.: A. v.d. Houten,
S. v. Rheen, I. v.d. Voort,
A. Tas, I. v.d. Burg,
E. v.d. IJssel, A. v. Dorp,
M. Warmerhoven,
M. Simons, S. Mensch,
S. Feyt.

Knielend: I. Groenewegen,
A. Robbe, S. v. Koppen,
E. v. Zon, J. v.d. Sande,
K. v. Schijndel

V.l.n.r.: L. v.d. Bosch,
E. Ascencion, J. v. Bruggen,
M. v.d. Burg, A. v. Dam,
I. v.d. Voort, L. Sonneveld,
E. v.d. Does, M. v.d. Maarel.
Zittend: S. Rutten,
S. v. Rheenen, M. Simons,
N. Feytel, D. Kneppers,
B. v. Wijk, M. Veenman,
G. v. Rijn, L. Kouwenhoven.



Dames 2 kampioenschap 1992-1993

Debâcle voor Oliveo-voetbalsters: 7-0

Tilburg - Zondag j.l. voetbalde Oliveo uit tegen SET, een tegenstander die in het begin van het seizoen thuis met 6-0 werd verslagen.

Dames Oliveo Celeritas—Oliveo 1—2

Zondag j.l. hebben de dames van Oliveo een prima prestatie geleverd door met 2-1 van Celeritas te winnen.

Zwarte Schapen—Oliveo 0—1. Oliveo moest tegen de Zwarte Schapen aantreden

KFC'71 simpel langs Oliveo

Pijnacker — KFC'71 versloeg in de derby Oliveo met 0-3

Van Houten mist strafschop

Pijnacker — Het dameselftal van Oliveo heeft de koppositie in de hoofdklasse met groot gemak weten te handhaven tegen Scheveningen: 7-0.

Oliveo—G.D.A.

Zondag j.l. hebben de dames van Oliveo een nederlaag moeten incasseren tegen het Haagse G.D.A. In een zeer felle eerste helft was Oliveo de betere, maar toch was het de spits van G.D.A. die Oliveo tegen een achterstand liet aankijken 0-1.

Eerste 'landelijke' zege Oliveo-dames

Zondag j.l. behaalden de damesvoetbalsters van Oliveo hun eerste overwinning. Het Tilburgse SET had weinig of niets te vertellen.

Oliveo houdt KFC in bedwang

Pijnacker — Oliveo aanpakte KFC het eerste competitiepunt uit 1-1. In een wedstrijd die door veel publiek werd gevolgd, nam Oliveo ver in de tweede helft de leiding door

een knap schot van Jeanet van de Sande. KFC, dat Rita de Jong en Sarina Wiegman voor de rust twee grote kansen zag vormeren, leek rijp voor de slachtaank, maar Marja van de Hout voorkwam een nederlaag door een combinatie met Joanny Albi goed af te ronden.

Oliveo-dames onder de maat

Pijnacker - Zondag j.l. voetbalde de dames van Oliveo thuis tegen Braakhuizen, dat op de ranglijst Oliveo volgde met twee punten achterstand. Door een aantal blessures bij de Pijnackerse startte Inge Groenewegen als laatste vrouw in de basis, wat haar goed afging.

SEP-Oliveo 0-4

In een sportieve wedstrijd werd het ongemotiveerde SEP door de hardwerkende Pijnackerse ploeg verslagen.

Oliveo—DSVP 3-2 (2-2)
De prestigieslag tussen de Pijnackerse damesploegen was vrij stevig van karakter. Annette Taylor zette DSVP op 1-0, waarna Willy van Houten de gelijkmaker inktte.

Oliveo dames - langs Bloemhof

Zondag j.l. behaalden de dames van Oliveo hun derde overwinning, door het Rotterdamse Bloemhof met 3-1 te verslaan.

Oliveo-dames halen volle buit

Zondag j.l. hebben de dames van Oliveo een goed resultaat behaald. Zij versloegen de Haastrechtse dames met 2-0.

Oliveo verspeelt punt

Pijnacker — De voetbalsters van Oliveo, koploper in de hoofdklasse, hebben bij Duindorp SV een punt laten liggen: 0-0.

DAMES VAN OLIVEO NOG ONGESLAGEN

De Oliveo dames moesten zondag j.l. tegen het Delftse damesteam Delfia Na een koude start bleek al gauw dat Oliveo de sterkste was.

Sterk debuut Oliveo-dames in reg. competitie

Na veel trainingsarbeid was het eindelijk dan zover, het debuut van de voetballende dames van Oliveo in de Ned. bekerhouder Celeritas werd de dames.

Oliveo-DWO 5-0

In Pijnacker was DWO een "makkie" voor Oliveo.

Oliveo—KFC'71 (d) 6-1 (3-0) Zonder middenveldster Wil de Visser en doelvrouw Hanny Hoogendoorn had KFC tegen Oliveo weinig in te brengen. De Pijnackerse Brigitte Olsthoorn raakte maar liefst viermaal de netten met een geslaagde inzet. Jeanette van der Zande en Lisette Kouwenhoven maakten het karwei af. Voor KFC scoorde Joyce Rontberg, die verder goed werd afgestoppt door Ada van Wijk.

Oliveo-dames in laatste minuut langs zij

Bavel - Afgelopen zondag speelden de voetbalsters van Oliveo in en tegen Bavel, dat evenals Oliveo zes punten uit zes wedstrijden had behaald.

Voetbalsters Oliveo lopen in op koplopers

Woensel - Afgelopen zondag voetbalde Oliveo uit tegen de Woenselse Boys, een nog onbekende tegenstander die in de middenmoot van de competitie vertoert.

Oliveo dames onderuit

De dames van Oliveo hebben afgelopen zondag een terechte 0-3 nederlaag geleden tegen het Delftse KFC '71. In het begin van de eerste helft toonde Oliveo het lef om aan te vallen, wat resulteerde in enige kansen

26 augustus : Oliveo-GDA 2-4
Doordat we ons te weinig bewogen verloren we terecht met 2-4 van GDA. GDA was veel beweeglijker dan Oliveo. Toch kwamen we met 1-0 voor, door een goede combinatie van Anneke en Angelique, die afgerond werd door Leny. In deze beginfase ging het nog gelijk op, maar na dat doelpunt was het alleen GDA wat de klok sloeg. Zij maakten voorrust nog 1-1.
Na rust maakten we er 2-1 van door een doelpunt van Angelique van den Houten. Het werd uiteindelijk 2-4 voor GDA. Laten we van deze les geleerd hebben, dat bewegen in het veld met en zonder bal erg belangrijk is.

Oliveo baalt

Pijnacker - Oliveo baalde weer eens flink. De Pijnackerse voetbalsters stonden al op het veld van Celeritas om een competitiewedstrijd af te werken. Helaas voor hen kwam de scheidsrechter niet opdagen. Na het duel met KFC 71 en Den Dungen is dit het derde akkefietje, waarmee de formatie van Kees van Schijndel wordt geconfronteerd. „We staan weer voor joker”.

Oliveo-voetbalsters missen overtuiging

Pijnacker - Zondag j.l. speelde Oliveo thuis tegen Bavel, dat het goed doet in de landelijke competitie. Potplantenkever Piet van der Burg schonk de bal voor deze wedstrijd.

Oliveo pakt Delfia in

Delft - De voetbalsters van Oliveo hebben totaal geen moeite gehad om bij te blijven in de race om promotie uit de hoofdklasse. Delfia werd in Pijnacker op een 5-0 nederlaag getraceerd. De wedstrijd werd door de week gespeeld, omdat de Pijnackerse dames dit weekeinde deelnemen aan een internationaal toernooi bij DUNO.

Oliveo-dames verliezen

Zondag j.l. speelde Oliveo tegen KFC. Gerda van Vliet, die onverwachts een liesblessure opliep en Elly v.d. IJssel moesten langs de lijn het spel volgen.

Oliveo neemt leiding over

Delft - De damesselectie van voetbalvereniging Oliveo heeft de leiding overgenomen van Wilhelmus. De Pijnackerse dames wonnen zelf met 4-3 van SEP, terwijl Wilhelmus met 2-0 verloor van RKDEO.

Oliveo sterk bij Celeritas

Pijnacker - De voetbalsters van Oliveo hebben via een 0-4 overwinning bij Celeritas 2 de kansen op promotie behouden.

Historische dag voor Oliveo-damesvoetbal:

Voor het eerst in twintig jaar overwinning op KFC

Pijnacker - De damesvoetbalafdeling van Oliveo beleefde zondag een historische dag. Voor het eerst in twintig jaar slaagden de Pijnackerse voetbalvrouwen er in aartsrivaal KFC met 2-1 te verslaan. „Ik loop al verschrikkelijk lang mee, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Elly van den IJssel die door een blessure de wedstrijd van de kant moest bekijken.

Goed voetballend Oliveo langs de Sleutels

Afgelopen zondag speelden de dames van Oliveo in Leiden tegen de Sleutels. Op een zwaar te bespelen veld wist Oliveo vooral in de eerste helft door goed voetbal de tegenstander op eigen helft vast te zetten.

TERUGKEER VAN DEN HOEK

Oliveo speelde zich veilig bij Leuvroy, dat met 0-2 werd geklopt. De terugkeer van doelvrouw Els van den Hoek, die na een

Oliveo-dames en GDA delen de punten: 0-0

Pijnacker - Zondag j.l. voetbalde Oliveo thuis tegen het Haagse GDA dat op de ranglijst één punt achterstand had op Oliveo.

Voetbalsters Oliveo blijven thuis ongeslagen

Pijnacker - Zondag j.l. speelde Oliveo tegen Celeritas, dat de tweede plaats op de ranglijst inneemt en dat altijd een moeilijke tegenstander is doorro de felheid waarmee de ladies voetballen.

OLIVEO DAMES
BEHAALT VIJFDE
OVERWINNING
Na drie overwinningen in de hoofdklasse Damesvoetbal, wist Oliveo zondag j.l. naar RKDEO in Noor



Trainers

1970/1972 Henk van Overdam †
 1972/1973 Wout van Overdam †
 1973/1974 Theo Toussaint
 1974/1975 Theo Stigt
 1975/1976 Jan Karsdorp
 Ekstra vermelding Gerard Rutten †
 die jarenlang grensrechter was
 1976/1979 Theo v d Burg

1978/1979 Jan Droog
 1979/1981 Jan Daane
 1981 Nol van den IJssel/Ton van der Vorm tijdelijk
 1982/1986 Hans van Dijk
 1987/1989 Jan Daane (tijdelijk Ton van der Vorm)
 1989/1992 Kees van Schijndel
 1992/1994 Adrie van Bergen
 1994/199? Martin Klein

Dames-voetbal heeft al nieuwe trainer!

Nauwelijks, nadat Jan Droog wegens drukke werkzaamheden in zijn sportzaak te Bleiswijk moest bedanken, hebben de dames van onze voetbal-afdeling alweer het probleem trainer de wereld uit geholpen.

Jan Daane, 42 jaar oud en woonachtig in Delft, gehuwd en vader van twee dochters. Zo, dan zijn daaromtrent geen geheimen meer en kunnen we iets meer over de achtergronden van deze nieuwe man binnen onze vereniging gaan belichten.

Om te beginnen is dames-voetbal hem niet vreemd. Aanvankelijk trainde hij alleen de keepsters van KFC '71, maar al snel nam hij de algehele training voor zijn rekening. En laten we eerlijk zijn: KFC is niet de eerste de beste. Na zo'n 4 jaar bij KFC nam hij de Haagse selectie op de korrel, vervolgens het Zuid-Hollands elftal en tot voor kort nog 3 jaar de Duno-dames. We mogen dus wel stellen dat de heer Daane weet waar hij over praat als het gaat om de bereidheid van de dames om te worden getraind.

Nieuwe trainer Dames-selectie

Hoewel wat laat, wilden wij aan U voorstellen de nieuwe trainer van de dames-selectie. Daar onze oude trainer, Theo v.d. Burg, is gaan studeren voor sport-masseur waren wij genoodzaakt een nieuwe trainer te zoeken.

Gelukkig hebben wij de heer J. Droog bereid gevonden deze taak over te nemen. J. Droog komt uit Bleiswijk, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij heeft daar een goed lopende sportzaak. Na het behalen van het trainers-diploma is hij zes jaar verbonden geweest aan het Bleiswijkse Soccer Boys, waar hij de jeugd heeft getraind. Wij wensen dhr. Droog veel succes bij onze vereniging.

Ik wil de zaak nu afmaken

Delft — Jan Daane traint volgend seizoen de dames van Oliveo. Een opmerkelijke terugkeer van de man, die vier jaar geleden te licht werd bevonden om de Pijnackerse dames te trainen. Daane zelf is erg blij met de nieuwe verbintenis.

„Ik ben erg blij met het nieuwe contract,” vertelt de 48-jarige Daane. „Ik heb altijd het idee gehad dat ik de zaak graag had willen doen. Toen ik indertijd bij Oliveo begon, had ik me voorgenoemd om in het eerste jaar naar de regionale klasse te promoveren. Dat is gelukt. In mijn visie moesten we ons in het eerste seizoen zien te handhaven in de hoogste klasse. Dat ging uitstekend, gewonnen de resultaten van de eerste drie wedstrijden. We hadden drie punten, alleen de wedstrijd tegen Alkman werd met 3-1 verloren.

Kees van Schijndel nieuwe damestrainer:

„Van een nederlaag baal ik op maandag nog”

Sinds juli van dit jaar is de veertigjarige Kees van Schijndel bij voetbalclub Oliveo in dienst als trainer-coach van de damesafdeling. Van Schijndel heeft zijn sporen als voetballer en trainer in IJssel nagelaten. Als actief speler acteerde hij in de kleedruimte van HEP en DITL, bij NKP, waar hij in de selectie heeft gespeeld.

SEP heb ik een aantal heel leuke jaren gehad, maar daar kon ik veel minder goed in in en kwijt omdat het damesvoetbal bij SEP nu eenmaal open veel lager prijst staat. De functie van damestrainer was sinds januari bij Oliveo vacant. Delftenaar Jan Daane, ook al een bevlogen damestrainer, konne niet de baan van de damesselectie overnemen.

Trainer Jan Daane

Op de eerste plaats wil ik Oliveo feliciteren met het 25-jarig bestaan van de afdeling Damesvoetbal.

Oliveo, ik wil even terugblikken op het verleden, wat niet mijn gewoonte is.

in het jaar 1979 kwam ik voor het eerst bij Oliveo dames als trainer, ik kon Oliveo al jaren, omdat ik ook trainer van o.a. KFC, SEP, DUNO naderhand Texas. DHB, Haagse selectie, wat helaas er niet meer is. Ook West 2 elftal heb ik getraind. Aangezien ik met de verenigingen ook in de competitie tegen Oliveo speelde, en ook selecteerde voor de Haagse selectie kwam ik ook met Oliveo in contact, en van speelsters die daarvoor waren geselecteerd noem ik hier wat namen, Loek van der Burg, Elly van den IJssel, Ada van Wijk, Jeanet van de Sande, Ineke Wijsman, zij speelde met speelsters als Monique Mars, Wil Teeuwens, Annemarie Nederhof, Wil de Visser, Elly de Kok en nog zo velen.

Toen ik bij Oliveo in 1979 begon moesten er nog 5 wedstrijden gespeeld worden. Daarna begon in 1980 de nieuwe competitie. 2 hoogtepunten tien jaar damesvoetbal was het kampioenschap voor Dames 1, en promotie naar de hoogste afdeling regionaal. In het

zelfde jaar werd ook Oliveo heren kampioen. Ik heb nog altijd het plaatje wat toen uitkwam in mijn hoofd o! o! Oliveo ik heb het zo naar mijn zin, ik heb het zo.....er zijn toen ook reisjes naar het buitenland geweest. Onder andere Duitsland waar de fam. Stigt en ook Oliveo fan, maar nu wonende in Duitsland hun club hadden. De club bestond toen 25 jaar en zo doende werden de dames van Oliveo uitgenodigd, om daar het feest mee te vieren en te voetballen tegen een Duits selectie elftal, na de volksliederen werd de wedstrijd gewonnen met 2-3 door Oliveo. Wij hebben daar hele fijne dagen doorgebracht. Er stond een grote feesttent. Waar ook menig keer het lied o! o! Oliveo, ik heb het naar mijn zin, enz. gezongen werd.

Het jaar 1981 begonnen we goed 6 punten uit 3 wedstrijden, in de regionale afdeling, toen kwam er voor mij een teleurstelling, een punt waar ik het liever niet meer over hebt.

Ik ben in het seizoen 1985 weer teruggekeerd bij de dames van Oliveo. Na 2 seizoenen moest ik het opgeven vanwege hardnekige hernia, er viel voor mij een leegte, want ook met werken moest ik stoppen. Ik heb toen drie jaar niets meer aan de voetbalsport gedaan. Toen ik het verzoek kreeg om bij

Wippolder jeugdtrainer te worden. Wat mocht van de arts. Na 2 jaar de jeugd te hebben getraind kreeg ik het verzoek van Oliveo om voor de derde keer bij Oliveo dames terug te keren, om te proberen de dames van Oliveo 2 en 3 op te leiden voor doorstroming naar het eerste elftal. Ik heb dat met Adrie van Bergen, dit een jaar gedaan.

Ik hoop dat Oliveo dames, zo snel mogelijk naar de hoogste afdeling ere divisie, en ook het tweede en derde elftal aansluiting zullen krijgen. En proberen met je eigen jeugd te blijven presteren. Want dat is blijvend.

Ik wens jullie nog vele en plezierige voetbaljaren toe.

Jan Daane



Jan Daane

Damesvoetbal Oliveo leeft!

Sinds kort ben ik damestrainer bij de v.v. Oliveo en nu al kan ik zeggen dat de damesafdeling bij Oliveo leeft! Waarom? Lees dit stuk maar, of misschien nog beter, kom een keertje naar één of meerdere wedstrijden van de drie damesteams of het meisjesteam die de damesafdeling rijk is kijken.

Ruim 50 leden voetballen op dit moment bij de damesafdeling, waarvan ongeveer 40 bij de drie seniorenteams. Ging vorig jaar het samenstellen van deze drie teams niet goed vanwege de vele blessures e.d., dit seizoen staan er 3 teams, die allen hun draai in de competitie hebben gevonden.

Het derde team bestaat uit voornamelijk meisjes, die dit seizoen over gekomen zijn uit de jeugd. Deze meiden blijken in hun klasse een moeilijke tegenstandster te zijn, niet in de laatste plaats om het feit dat ze in de jeugd veel samen hebben gevoetbald.

O.k., ze moeten nog een heleboel leren, maar daar is nog een heleboel tijd voor. Leergierigheid strijd en plezier vormen kernwoorden, die terug te vinden zijn bij deze groep, een groep die een voorbeeld kan zijn voor menig ander team.

Een aantal klasse hoger speelt het tweede team van Oliveo. Zagen zij vorig seizoen promotie aan hun neus voorbij gaan, dit seizoen wordt alles op alles gezet om dit doel te bereiken. In dit team spelen veel ex-eerste elftal speelsters en dit is ook goed terug te zien aan het vaak goed verzorgde veldspel. Maar er spelen niet alleen ex-

eerste elftal speelsters in dit team. Jeugdige talenten die op het randje van het eerste team balanceren vinden we hier ook terug.

Nu we toch over het eerste team hebben, het eerste damesteam van Oliveo speelt in de een na hoogste divisie, de eerste divisie. Top niveau kon je wel zeggen. Dit team dat naast jeugdige speelsters ook uit genoeg ervarende speelsters bestaat, gaat dit jaar proberen de stap naar de hoogste klasse te maken. Hiervoor wordt wekelijks hard getraind, er is voor deze groep de mogelijkheid om maar liefst 3 maal te trainen dinsdag, woensdag en vrijdag.

Om deze drie damesteams wekelijks met plezier en voldoening te laten trainen en voetballen is veel inzet van vaak onzichtbare krachten nodig. Niet dat hun werk onzichtbaar is, maar veel werk dat gedaan moet worden, is bij veel mensen soms niet eens bekend. Zo heeft de damesafdeling, een eigen damescommissie waarin vanzelfsprekend ook damesspeelsters in vertegenwoordigd zijn.

Deze commissie regelt o.a. het aanstellen van trainers, het benaderen van leiders, het verzorgen van materiaal en administratieve zaken zoals b.v. wedstrijdprogramma's. Naast deze commissie zijn een heleboel vrijwilligers zoals begeleiders en leiders, scheids- en grensrechters en coördinatoren.

Elke week staan zij klaar voor hun eigen club met veel inzet doen zij hun werk. Voor het sportieve gedeelte zijn er twee trainers

aangesteld. Samen verzorgen zij driemaal per week een training en bezoeken elke zondag de wedstrijden. Met veel enthousiasme proberen ze elke week weer zoveel mogelijk speelsters plezier volle en nuttige trainingen te verzorgen. Uitstapjes, feestjes en toernooien zijn jaarlijks terugkerende happenings en ook het bezoek aan de sponsor café De Guyter in Pijnacker, vindt door sommige speelsters veelvuldig plaats.

Maar ook in hun eigen clubgebouw is veel gezelligheid te vinden. Na de training een bakkie koffie, een drankje, kletsen onderling, of samen met aanwezige mannelijke collega's, het gebeurt allemaal.

Ik zei het al, damesvoetbal bij Oliveo leeft!. Kom een gerust een keertje kijken.....en oh ja, mocht uw dochter nog niet oud genoeg zijn voor damesvoetbal, Oliveo heeft ook een heel leuk meisjesteam, het proberen waard.



Martin Klein



Medio 1978

Damesvoetbal, wat is dat nu weer medio 1978, toen ik hoorde dat mijn vriendin, nu vrouw Anneke van Wijk bij Oliveo voetbalde. Nou dat weet ik ondertussen wel, want vanaf die tijd zit bijna al mijn vrije tijd hierin. Sinds die tijd ben ik jaren leider en vlagger van Dames 1 geweest, heb ik training aan jeugd en senioredames gegeven, toernooien en uitgaansweekenden georganiseerd.

De laatste tijd ben ik actief bij de jeugd waar ik de activiteiten buiten het voetbal organiseer en fluit ik af en toe een dames wedstrijd. Waarom damesvoetbal vragen mensen zich af? De sfeer bij de dames en meisjesvoetbal is over het algemeen zeer relaxed, en dat spreekt mij zeer aan de tijd van dikke vrouwen die achter een bal aan lopen is allang voorbij. Het hedendaagse landelijke damesvoetbal is gebaseerd op een redelijke technische en tactische vaardigheid. Vergeleken met herenvoetbal is echter uit den bozen, want op het fysieke gedeelte kunnen dames zich over het algemeen niet meten met mannen. Het damesvoetbal staat op zich. Oliveo damesvoetbal is niet meer weg te denken bij Oliveo, wat ook blijkt aan de publieke belangstelling dat na Oliveo heren 1 de meeste toeschouwers en publiciteit trekt. Het meisjesvoetbal en damesvoetbal toernooi zijn al jaren grote trekpleisters. Het woord is gevallen (schoolvoetbal). Al vele jaren is dit het toernooi om Pijnackerse talenten te ontdekken. Na het

toernooi kunnen we meestal enkele nieuwe leden noteren. Vele die via het schoolvoetbal in aanraking kwamen met het meisjesvoetbal spelen nu in een der elftallen. Het volgende is nu ook gevallen n.l. toernooien. Al vele jaren is dit mijn grootste hobby bij Oliveo Damesvoetbal. Uit alle windstreken van Nederland en af en toe een buitenlandse club komen ze naar Oliveo toe, om de toernooien waar winnende teams worden beloond met shirts, voetbalsokken of handdoeken. Ook zijn er voor alle deelnemers een aandenken. Voor het grootste gedeelte wordt dit gefinancierd door sponsors en een loterij. Het toernooi van 1989 heeft mij vele rimpels bezorgd. Van de 22 elftallen die zouden meedoen bleven er uiteindelijk nog 10 over. Alle Duitse teams, enkele Nederlandse teams belde enkele dagen voor het toernooi af. Tegen dit soort praktijken zouden door de voetbalbond eens maatregelen moeten worden genomen, want het is sheer en inslag dat er wordt afgebeld. Alle andere jaren was het wel enorm veel tijd die je voor een dag toernooi er moest insteken, maar het was toen ook vaak de moeite waard. Andere unieke toernooien en gezellige weekenden waren bij DVC uit Castricum. met deze meiden en begeleiding waren de contacten zo goed dat we in de voetballoze weekenden elkaar regelmatig bezochten. Helaas zijn deze contacten verwaterd, maar mijn wens is om toch maar eens een reunie te houden met alle speelsters en begeleiding uit die tijd

van beide clubs. Andere mooiere herinneringen zijn het jaarlijks toernooi bij KVVA uit Amersfoort. Om in die tijd met de bus mee te kunnen moest je, je eigen enkele maanden van te voren opgeven. de familie van den houten weet er alles van, want er werden unieke filmbeelden gemaakt waarop de heer van den houten in pak op doel ging staan om enkele schoten van zoonlief Johan tegen te houden. zo dit waren enkel leuke momenten, waar ik nog vele van kan opschrijven, maar dan is het boek snel vol. Ik hoop dat we nog vele van deze dagen kunnen meemaken, want de goede sfeer onderling is misschien wel het belangrijkste om goede resultaten op de groene mat te bereiken. Ik wens ieder een fijn jubileum jaar toe en ik hoop van harte dat iedereen over 25 jaar weer van de partij zal zijn, misschien niet als speelster maar als begeleider etc. bij Oliveo Damesvoetbal.



Ton van der Vorm

Het tweede elftal

Toen ik in 1980 in het tweede kwam spelen trainde Jan Daane ons en was Marja Broersen onze leidster. Ik ben met Anja Tas en Elly Maat toen over gekomen van de jeugd. Ook is het vreemd om met je vroegere leidsters te gaan spelen. Want Anja Tas en ik moesten vaak met het tweede meedoen, en dan naar het eerste toe, om daar bij in te vallen of reserve te zitten.

Ondertussen werd Nol van den IJssel onze leider. Het tweede werd versterkt door vijf meiden uit Delfgauw. Na Nol werden Lisette Kouwenhoven en Inge Kroon onze leidsters vanaf die tijd zit het allemaal wat beter in mijn geheugen. In deze tijd hadden we een vreemd kampioenschap. Eerst haalden we het topscoorders

Delftse Post klassement door meer dan 100 doelpunten te scoren. Ook BEC zat in onze afdeling, en het vreemde was, dat beide teams in dat jaar kampioen werden, we promoveerden dus.

Twee jaar later weer kampioen door een beslissingswedstrijd tegen BEC te winnen. Het leukste kampioenschap wat ik tot nu toe heb meegemaakt was 92/93 Lisette Kouwenhoven trainde ons en was ook onze leidster. De kampioenswedstrijd was tegen Stompwijk en die wonnen we met 0-5. We hadden nu een echt kampioensfeest met taart champagne en een avondje in De Guyter. 93/94 werden we weer door Jan Daane getraind, we promoveerden net niet op een paar punten na.

We zitten nu met een goed team

achter het kampioenschap aan nu maar hopen dat we de tweede klasse eindelijk eens halen. Dat zou wel leuk zijn in het seizoen van ons 25 jaar bestaan!!



Marion Simons



Anja Broersen glipt langs haar tegenstander.



V.l.n.r.: M. Brouwer,
M. Kouwenhoven,
A. Prins, A. Bazuin,
L. Kouwenhoven,
G. Hesselt v. Dinter,
A. Broersen, G. Rutten.
Zittend: E. v. Leeuwen,
J. Verwey, E. Lansbergen,
C. Karsdorp, I. v.d. Burg,
H. Daanen,
L. Kouwenhoven,
L. v. Lent

V.l.n.r.: D. Kneppers,
M. v.d. Burg,
M. v.d. Maarel,
N. Feytel, I. v.d. Voort,
L. v.d. Bosche, B. v. Wijk,
M. Simons, S. Rutten,
S. Gravensteyn.
Zittend: C. v.d. Maarel,
A. Ammerlaan,
S. v. Rheenen, M. Veenman,
R. Boesveld.



V.l.n.r.:
M. Klein, M. Simons,
B. v. Wijk, A. v. Hulst,
B. Kneppers, S. v.
Rheenen,
E. Bazuin.
Zittend:
M. v.d. Maarel,
A. v.d. Houten,
I. v.d. Voort, G.
Landman,
L. v.d. Bosch



Het derde elftal

Dit jaar zijn we weer op nieuw gestart met een derde damesteam. Dit was mogelijk omdat zes meisjes over kwamen naar de dames.

Met versterking van een

aantal speelsters van het tweede hadden we dus een volledig team. Vol goede moed zijn we begonnen aan de competitie en we hadden direct al veel succes.

Natuurlijk zijn we hier allemaal heel blij mee. Tot

slot hebben de meiden van Dames 3 nog een dringend verzoek aan het bestuur, graag willen wij een föhn in de kleedkamer en een grote spiegel.

groetjes Dames 3



V.l.n.r.: M. Klein, M. Diesmon, R. Arkesteyn, A. v. Rijn, M. v.d. Burg, M. Herold.
Midden v.l.n.r.: M. v. Elst, E. Brinkel, M. v.d. Maarel, M. Elzes, M.T. Hulsher.
Knielend: M. Braat, S. Lansbergen, A. Tas.



Meisjes

Het is voor ons alweer een tijd geleden, dat wij leidsters waren van de meisjes, maar snel vergeten zullen we dat niet. Mede ook omdat er nog veel meisjes van toen nog steeds nu voetballen bij Oliveo, in een van de drie elftallen, en degene die niet meer actief zijn als voetbalster, die komen toch nog vaak kijken, of gaan nog mee met weekendjes uit, of doen mee met andere activiteiten.

De tijd dat wij leidster waren was een leuke tijd, we hebben het niet, voor niets, bijna tien jaar met veel plezier gedaan. De eerste jaren hadden we beiden een auto, en met uitwedstrijden zaten die altijd aardig volgepropt, dat lukte nog wel met die kleintjes totdat ze wat groter werden, toen moest er toch wat bij geregeld worden. Je hebt van die dingen die vergeet je niet zo snel, zoals b.v. Silvia van Koppen die hebben we een keer

van het veld moesten dragen, omdat ze toen al net zo'n doorzettingsvermogen had als nu, zodat ze nadat ze gescoord had geen felicitatie in ontvangst kon nemen, omdat ze terplekke instortte omdat ze helemaal stuk was. Of in die periode, dat we met een 7-tal speelden, wij gewoon 4 wedstrijden met z'n achten hadden gespeeld, zonder dat iemand dat door had, de speelsters niet, de tegenstanders niet wij dus helemaal niet, we wonnen dus wel. Delfgauw dat was een groep apart, maar wel gezellig, als je die in je auto had gehad, was je bij thuiskomst helemaal doof van het zingen en van het ouwehoeren, en je radio die deed het nooit hard genoeg. Ook vergeten we niet, dat we een keer kampioen zijn geworden bij KFC, vijf minuten voor tijd zeiden we, dat de bloemen gehaald konden worden, bleken ze nog in Pijnacker te staan, dus die moesten snel even gehaald

worden. Leuk voor de foto alleen bij terugkomst was het rolletje al vol, maar vergeten doen we het niet. Ook organiseerden we wel eens bowlingavonden, barbequen, sinterklaasavonden, zwemochtenden, voetbal op het strand, zaalvoetbal of iets dergelijks. We vinden dat de jeugd erg belangrijk is voor de vereniging, en gelukkig zit de groei er bij Oliveo nog steeds in. Vooral ook omdat dit jaar het derde elftal is gestart met bijna allemaal jeugdleden van vorig jaar, en nog wat oudere die dat goed ondersteunen, en er aardig op los scoren, ga zo door allemaal want de jeugd heeft de toekomst.

*Elly van den IJssel en
Jeanet van der Sande*

Meisjes voetbal Oliveo

We droomen nu al weer volop in de competitie, nadat we vorig jaar kampioen zijn geworden in de B-klasse, zijn we gepromoveerd naar de A-klasse en dat heeft wel tot wat ongelukjes geleefd, want dat waren bijna allemaal meisjes die al een paar jaar overgeplaatst worden naar de senioren, want bij het damesvoetbal is het zo: vanaf 15 jaar tot en met 14 jaar zijn het junioren en daarna ga je naar de senioren, en er zijn er nu 7 overgegaan en er zijn 4 meisjes nieuw bijgekomen en dat is een elftal door blijven draaien. Er is helaas een nadeel, we hebben nu precies nog niet eens zo slecht, al moeten ze het vaak maar met z'n nesten opkloppen, kunnen zijn, als we met z'n dertienen waren. Dus als er eventueel belangstelling is, of kon eens langs op onze trainingsavond, donderdagavond in de veldinghal, van 18.30/19.30 uur. Tot ziens.

Elly en Jeanet.



V.l.n.r.: M. Simons, A. Ammerlaan, D. v. Adrichem, C. v.d. Maarel,
M. v.d. Maarel, B. Lansbergen, J. v.d. Sande, E. v.d. IJssel.
Zittend: C. Kouwenhoven, B. v.d. Meer, S. v. Koppen, S. Vollering, C. Schreur.

1993



V.l.n.r.: M. Rood, C. Kramer, C. Menting, M. v.d. Lans, T. Agatz, S. de Bree, A. v.d. Hulst. Zittend: B. Lansbergen, E. de Vreede, M. v. Adrichem, N. v.d. Lans, N. v.d. Ham, A. Verhey, A. Tas.

1995



V.l.n.r.: M. Simons, A. Verhey, B. Kester, J. v.d. Sande, M. Rood, I. v. Paassen, S. Rodrigues, L. v.d. Stap, C. Kramer, A. Schmids. Zittend: T. Gravenmade, E. de Vreede, N. v.d. Ham, S. Kneppers, D. Kneppers, Suzanne, T. de Hulsher, J. Schilperoort, N. Kramer.



De Sponsor feliciteert

Gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum. We zijn al weer 7 jaar jullie sponser. Eigenlijk was het een erfenis bij de aankoop van De Guyter.

Met de jaren zijn we jullie wat beter gaan leren kennen, en

zodoende ontstaat er een leuke band op evenementen georganiseerd door De Guyter zijn de dames altijd aanwezig. En op de zondag na de wedstrijd een lekker hapje eten en dan naar Studio Sport kijken. Eén van de leuke dingen van deze sponsering,

vinden we dat iedereen het erg waardeert en erg enthousiast is. We hopen deze sponsering nog jaren vol te houden. hierbij wens ik jullie een leuk jubileum toe. En heel veel plezier en succes in de toekomst met De Guyter op de borst.
De Guyter



V.l.n.r.: I. Groenewegen, E. v. Zon, D. Feron, E. v.d. Hoek, A. v.d. Houten, M. Simons, E. v.d. IJssel, A. Robbe, M. Klein. Zittend: J. v.d. Sande, I. v.d. Burg, S. Mensch, S. v. Koppen, D. de Winter, M. Warmerhoven, S. Feyt, M. Borch, J. Verwey



CAFÉ DE
Guyter

SPONSOR
OLIVEO DAMES 1 EN OLIVEO 5

Ina en Pieter van Ruitenburg
Stationsstraat 53 - Pijnacker - Telefoon 01736-96117

THE
BEST
PLACE
IN
TOWN



Kamperen

Door alle jaren heen gingen de dames vanaf 1976 op kamp. Aan de foto's is af te zien dat er in 25 jaar nog niets is veranderd.



De leiding eet en drink mee.



Er mag gelachen worden.

Giersbergen 1975 - 1976



Gaat er nog wat gebeuren.



Je zou er hoofdpijn van krijgen.

Oliveo Meisjeskamp 1994

Jaja, het was weer zover. De meisjes 1 en 2 gingen dit jaar weer naar Bergen op Zoom. En ook dit jaar was het een grandioos succes!!!

Vrijdag 10 juni om ongeveer kwart voor zes moesten de meiden en de leiding aanwezig zijn. Toen iedereen er was en verdeeld was over de auto's vertrokken ze . . . Zoentje, traantje, dag mam, dag pap!! Op naar Bergen op Zoom. Iedereen had de stemming erin. En Bonnie Kester niet te vergeten, vertelde even alle leuke dingen van verleden jaar, dus iedereen kon wel horen dat ze er zin in had ...

In Bergen op Zoom aangekomen. Iedereen ging kamers uitzoeken en bedden opmaken en alles een beetje verkennen. Na een tijdje riep Kees van Schijndel iedereen bij elkaar om de groepen mede te delen. Er waren 4 groepen waar je verder het hele kamp mee om ging.

DE ABNORMAALTJES, met Anja en Angeliqne e.a.

DE HARRY'S, met Corien en Inge e.a.

DE KLEPZEIKERS, met Ingrid en Marion e.a.

DE LEIPIE'S, met Bianca en Sandra e.a.

De mannen, Kees, Ton, Marcel en Rob werden niet in de groepen verdeeld, want zij knapten het zware werk voor ons op.



● De drie winnaressen van het hele seizoen; (l) Mylené omdat zij het meest op de trainingen aanwezig was, (m) staat Laura zij is topscorder en (r) staat Marjolein winnares van de Keessie Cup.

Even kijken naar het plaatje.



Het was niet eten, maar het was vr....



Corien Schreur geeft aanwijzingen.



Toernooien

Naar Amerika

We, we gaan niet naar Rome, maar wel naar Los Angeles, Californië. Wij vertrekken per Boeing 747 op 21 juli 1981 van Amsterdam naar Los Angeles en komen 6 augustus weer in Amsterdam aan.

De groep bestaat uit 14 speelsters en 12 verloofden, verheelden, leidsters, mannen en supporters.

Zaterdag 24 juli zullen we de wedstrijd spelen tegen Ajax in het grote stadion van Los Angeles Aztecs. Dit is dan een voorwedstrijd voor de grote match. Verder staat er nog een wedstrijd op het programma tegen California Springs en een voor ons nog onbekende tegenstander. De heren die meegaan spelen eenmaal tegen een Belgisch team.

Uiteraard zullen we Walt Disney Land bezoeken, Las Vegas, Hollywood, San Diego, waar we een ontmoeting zullen hebben met onze oude clubgenoot Raymond Overweg. Verder zullen we wat surfen en zwemmen, want het weer is daar 'wonderful'. Het enigste wat op dit moment een beetje tegenvalt is de dollarkoers; was f 1,92 en is inmiddels gestegen tot f 2,40.

Om deze tegenslag een beetje te verwerken hebben wij enige acties op touw gezet, in de vorm van een fancy fair en rommelmarkt. Op dit ogenblik is het nog niet zeker of de datum 30 april of 5 mei zal zijn, maar U zult dit terug vinden in uw Oranjeboekje, want zelfs vanaf deze kant krijgen wij alle medewerking. Oranjevereniging, hartelijk bedankt! Ook heel hartelijk bedankt wordt 'Kombi Kassen', die ons op een voortreffelijke wijze gesteund hebben. Dat ze nog maar veel kassen mogen bouwen.

Wij hopen U in grote getale te zien in onze kantine, want er zijn fantastische prijzen weg te slepen, dat is zeker. En bent U in het bezit van spullen die voor u geen waarde meer hebben, maar voor ons aantrekkelijk zijn voor de Rommelmarkt, graag even een belletje aan onderstaande telefoonnummers en wij halen 'de Rommel' graag bij u op.

Kent u onze Oliveo tophit nog van vorig jaar? U weet wel, van 'Oh, oh oh Oliveo' die is het. Nou, deze plaat is regelmatig te beluisteren op het Amerikaanse stat 'mills'. Wie weet wordt het daar ook een tophit.

Maar voor het allemaal zover is, gaan we eerst even oefenen in Duitsland. Afgelopen weekend waren om tegen de kampioen van Bayern te spelen. De wedstrijd werd gewonnen op 28 mei (Hemelvaartsdag). De reis is ver, maar we zijn op het damesvoetbal te promoten, want dit wordt zeker zeker een succesvolle overtuigt!

Damesteam Oliveo naar Amerika

Oliveo-dames vermaken zich best

De damesvoetballers van Oliveo en hun supporters vermaken zich best in Amerika.

Bij temperaturen van bijna 40° heeft het Pijnackerse kampioens-team nu 4 wedstrijden gespeeld. Twee daarvan, tegen het Canadees team en een Californische club, werden met 4-1 gewonnen.

Tegen een Californische selectie werd echter met 2-0 verloren en van het Amerikaanse Ajax kregen de Oliveo-dames 3 doelpunten aan de creditzijde.

Het complete Pijnackerse gezelschap geniet naast het sportieve gedeelte van de trip vanzelfsprekend ook van attracties van meer toeristische aard.

Men raakte zeer enthousiast over Disneyland, de beach party's, de grote auto's, de winkels die 24 uur open zijn en de hele show die van voetbal daar gemaakt wordt.

En Oliveo zou Oliveo niet zijn als daar niet gelijk op in werd gehaakt. Tijdens een voetbalwedstrijd maakten de Pijnackerse reizigers zo'n feest van het hele gebeuren, dat na afloop Amerikaanse clubbestuurders hun complimenten kwamen aanbieden voor de per-Ach, de Pijnackerse club.

een reputatie op te houden.

Nederland terugverwacht.

in de heenreis. Toen liep

de trip 24 uur.

Ruim een jaar sparen beloond

Pijnacker — "En dan nu de nummer 7 op de hitlijsten. Met stip gekomen van '55, het Pijnackerse Sint Caeciliakoor met 'Oh Oh Oliveo'. Niet, deze frase is niet afkomstig van één of andere zender, maar uit het Belgische achterland maar is reeds meerdere malen te beluisteren geweest via 'Radio Land of the Windmills'. Gestadioneerd in Los Angeles in het verre Amerikaanse Californië. Een professioneel zeldzame zender, waar de Nederlandse en Belgische koloniale aldaar twee uur zandtijd in de week hebben.



Op het veld met de Aztecs met Wim Zuurbier.

Het is jammer dat de competitie zo lang heeft stilgestaan, anders hadden we weer wat verder geweest, maar zo is het nu eenmaal niet. We hopen toch wel in april klaar te zijn, want dan gaat het bekeervoetbal weer beginnen en in de maand mei zijn er weer toernooien, t.s. 9 en 10 mei Duno, 17 mei 1ste elftal KVVA-toernooi, 2e elftal Flamingo's-toernooi, t.s. 19 mei Wilhelmus voor 1 en 2 meisjes, 6 juni meisjes-toernooi bij RKDEO.

U ziet, het raakt alweer aardig vol.

Ook dit jaar organiseren wij weer het Schoolvoetbal-toernooi voor meisjes, waarvan de finales plaatsvinden op 30 april.

Maar van Wijk, spelend als laatste vrouw in ons eerste elftal, is geselecteerd voor het West-elftal. Proficiet Ada, dit is de trap naar het Nederlands elftal, grote klasse!



Woensdagochtend in alle vroegte is een groep van ongeveer 25 Oliveo 'damesvoetballers' en supporters vanaf het Raadhuisplein vertrokken naar Los Angeles in Amerika, om aldaar enkele wedstrijden te spelen tegen gerenommeerde damesploegen. Als tegenstandster zal o.a. het damesteam van de Los Angeles Aztec's fungeren. De Oliveo-ploeg, die afgelopen seizoen kampioen werd, is in Amerika op uitnodiging. Naast het sportieve gedeelte zal ook voldoende tijd worden uitgetrokken voor toeristische trips naar o.a. Disneyland, Las Vegas en Mexico. Het Pijnackerse gezelschap wordt in Nederland

Dames en heren beleven plezant weekend in Brugge

De Westvlaamse stad Brugge mocht zich dit jaar verheugen op het bezoek van de damesselectie van Oliveo. Het is bij de dames de laatste jaren gebruikelijk om één keer per jaar in het buitenland te voetballen en de afgelopen Pasen gingen ze op bezoek bij Cercelladies uit Brugge. Deze club was de Belgische bekerwinnares en landskampioene van 1981. Een week-end met veel lol, voetbalpotjes, wc-papier en boze Belgische vrouwen (?) brak aan.

Op Goede Vrijdag vertrokken 30 dames en ongeveer 15 heren (in de vorm van supporter) om 16.00 uur naar Brugge. De busrit bestond uit gezang, één file, een paar blikjes bier en de weg kwijt. De opgestuurde plattegrond klopte voor geen kilometer en toen uiteindelijk reis leider Ton van de Vorm zich ermee ging mee bemoeien, kwamen we na een half uur bij de Cercelladies terecht. We werden doorgestuurd naar de naast het stadion gelegen school, waar we een slaapplek mochten zoeken in een van de gymzalen. Toen we ons allemaal geïnstalleerd hadden, liepen we naar de stad om een vorkje te prikken en een glaasje te drinken. Wij belandden in een Belgische pizzeria, waar ze Engels spraken en Ruut van der Meer in onverstaanbaar Belgisch te verstaan kreeg, dat hij niet mocht niezen. Na het hapje was het drankje aan de beurt en dit werd genuttigd in een van de uitgaansgelegenheden, gelegen op de Eiermarkt, het uitgaanscentrum van Brugge. De groep ging flink uit zijn dak. Veel gezang, gelal, gedans, gelach. Een prima avond. Bij terugkomst in de gymzaal hadden een paar Oliveo-Jannekes en Jannen een beetje moeite met stoppen en gingen daar verder. De burens konden dit nu niet echt waarderen en kwamen dat vertellen. Het eind van het liedje was dat wij boze burens hadden en niet erg populair bij de organisatie waren.

GESLAAGD PINKSTERTOERNOOI

Wij, de dames van Oliveo kunnen terugzien op een grandioos toernooi. Werd eerst op 3 mei het junioren meisjestoernooi gespeeld, op zondag 25 mei (1ste Pinksterdag) waren de dames aan de beurt. Maar laten we eerst het meisjesgebeuren afwerken. Er werd deze keer niet alleen gevoetbald, maar tussen de bedrijven door werd er ook gestreden op een ander sportief vlak. Er was penalty schieten op de keepster van dames 1. Gaten schieten, ingooien en verschietsen. Dat dit bijzonder goed in de smaak viel, was wel te merken aan het enthousiasme waarmee alle deelnemers gewonnen konden worden voor het voetballen, verschillende andere prijzen voor de overige onderdelen. Al met al een sportieve en gezellige sportmiddag voor deze meisjes, die geslaagd is dankzij de medewerking van natuurlijk de juniorencommissie en de mensen die zich deze middag hebben ingezet in het belang van de voetballende meisjes; eenieder daarvoor vanaf deze plaats hartelijk dank voor deze fijne middag. Komen we nu toe aan het Pinksterweekend en dat zou voor de damescommissie een lang weekend worden. Zaterdagmiddag werden onze vrienden uit Wahnste begroet. Na een partijtje voetbal tussen de heren van Oliveo en Wahnste, waar als scheidsrechter optrad onze vriend de heer Klinkworth uit Wahnste, die de laatste vijf jaar steeds deze wedstrijden gefloten had. Maar het unieke man een voorbeeld aan hem nemen. Uiteraard kwam daar een beregezellige avond achteraan.

BIMO

DAMES VOETBAL
TOERNOOI

1991



Uitverkocht huis in België.

"Vise" woordenschat komt niet door TV-censuur Deens uitstapje voor damesteams

Vrijdagochtend 13 april was het om half vier reeds een drukte van belang in onze kantine. Kleine oogjes en bleke bekkies waren geen uitzondering bij de speelsters van de twee dameselftallen, hun begeleiders, aanhang en wat busvullers. De meesten hadden dan ook maar een paar uur de binnenkant van hun oogleden bekeken, terwijl sommigen dit zelfs voor in de bus hadden uitgesteld. Deze bus, die om vier uur zou vertrekken moest het gezelschap danks de wat ongelukkige combinatie van dag en datum het Deense Tørslev (spreek uit Teurslev) vervoeren.



Wat een zootje zei de madam!



In het duel, Angelique v.d. Houten, Inge Groenewegen en Marry Warmerhoven.



Het kanon Jeanet v.d. Sande in actie.



De stofzuiger Elly v.d. IJssel in duel.

Nikki v.d. Ham.



Laura Stap.



De meisjes hebben oog naar de bal.

Als we terugkijken op 25 jaar damesvoetbal realiseren wij ons pas hoeveel meiden bij Oliveo gevoetbald hebben. Heel wat!

Sommigen zouden nog graag een balletje trappen, anderen beginnen

er nooit meer aan. Maar als we op een zaterdag naar het meisjeselftal gaan kijken zien we daar dan toch maar mooi een tweede generatie meiden op het veld verschijnen. De moeders langs de lijn zijn nog even fanatiek als vroeger in het veld

en wie weet staan er over 25 jaar twee generaties langs de lijn te kijken naar de verrichtingen van hun (klein)dochters. Een droom? Nee toch!

Redaktie

Jubileum 25 jaar Oliveo dames

Zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, bestaat Oliveo Dames komend seizoen alweer 25 jaar. Aan dit geweldige jubileum zijn een aantal activiteiten voor jullie georganiseerd:

DATA VRIJ HOUDEN DUS:

- 0 **vrijdag 25 november 1994:**
om ± 18.30 wordt er een foto gemaakt van alle leden, dus de dames, de jeugd en de senioren 18.00 uur aanwezig zijn
- 0 **zaterdag 11 februari 1995:**
zeskamp in De Viergang. Aanvang 19.00 uur
- 0 **zaterdag 15 april 1995:**
sponsorloop voor de manege van Craeyenburch, aanvang 15.00 uur
- 0 **zaterdag 20 mei 1995:**
vier tegen vier tournooi, aanvang 17.00 uur receptie oud leden. Aanvang 20.30 uur
- 0 **vrijdag 9 juni 1995:**
wedstrijd tegen het Nederlands damesteam jeugd. Aanvang 18.00 uur Feestavond + loterij. Aanvang 21.00 uur

De Feestcommissie



V.l.n.r.: A. v. Bergen, I. v.d. Burg, A. Tas, E. Ascencion, A. Robbe, J. v.d. Sande, S. Feyt.
Zittend: S. v. Rheenen, E. Bazuin, S. v. Koppen, S. Mensch, P. Broersen.



*Aees van Scheijndel



*Angelique van Houten



*Ton van der Vorm



*Irma v.d. Burg



*Annelies Robbe (aanvoester)



*Anneke van Dorp



*Anja Plas



*Erica van Son



*Ange Groenewegen



*Sonja Kensch



*Sandra Feijt



*Silvia van Lopper



*Janet van der Gande



*Paola Broersen



*Corien Schraur



*Marrie Warmenhoven



*Gerda Landman



*Monique Smiker



*Elly v.d. Yssel



*Sandra van Rheenen

*Renshi

*Els Rook



Met medewerking en dank aan: Telstar B.V. Handelsdrukkerij Roco B.V. Bleiswijk R. Storm