



Rond de klok van vier op die gedenkwaardige zondagmiddag, 10 mei, voert Paul Bergen zijn eenakter op : met een aantal onnavolgbare schijnbewegingen heeft hij de ADS-defensie letterlijk en figuurlijk op de knieën. Beheerst scoort hij 1-3 en dan twijfelt niemand van de duizend supporters uit Pijnacker er meer aan. Oliveo is definitief over de drempel. Een groot kwartier later breekt een chaotisch, maar o zo spontaan sfeertje uit rondom het winnende kampioensteam.

Op het veld feliciteert iedereen iedereen; spelers worden bedolven door de jeugd en zo ontstaat een niet gerepeteerd openluchtspel. In de kleedkamer er na is het al niet anders : de spelers reageren uitgelaten, de champagne wordt ontkurkt.



- *Vreugde en teleurstelling is op deze foto duidelijk af te lezen.*



• Een kledkamer die op zijn grondvesten dreunt . . .



• Om nooit te vergeten !



on

n
elmat.
banden
en

- Hapé -
- Braun -
Carmen -
m - Witte

TEL. 3410

stallateur

U M

en vissen

736 - 2881

en !

& Zn.
nstillaties

07, tel. 2675



- Rein heeft voor sommige spelers een warm plekje



- De druk is van de ketel. Een ontspannen en gelukkige Krijgsman laat alles gelaten over zich heen komen.



- De Oliveo-story leefde weer helemaal in deze oude getrouwe : Wout van Overdam !

EBER

Tel. 2772

KS-
GES
TOGRAFIE
TEN
KTIES
foto's
LAAR
S

orlichting en

ST-
HANDEL
laaster

s voor :

d
de
f
m
t
gnonmest
t
ippemest
dooi

- Pijnacker
329 en 5830.

Het veld stroomt leeg. De supporters, in blauw/witte kampioens-attributen getooid, sieren hun automobielen op en rijden juichend huiswaarts. Thuis bij Oliveo gaan zij zich voorbereiden op de intocht van de spelers. Daar aangekomen ontdekken zij tot veler verrassing dat de clubtent helemaal is opgesierd en een terras-overkapping panklaar staat. Na de 3e goal heeft super-supporter Jap het thuisfront gebeld en onmiddellijk gaat de ploeg van de kassenbouwers in de aanval. Zelfs de vlaggenrij aan de Sportlaan wordt weer in het leven geroepen. Sterke staaltjes teamwork !

Inmiddels waakt de Raad van Elf in de omgeving van de sporthal over haar praalwagen. Zodadelijk zullen de spelers en hun vrouwen overstappen op dit kunstwerk en het wachten is op dit moment. Even na half zes zet de zegevierende kar zich in beweging voor een triomftocht over de Sportlaan. Krijgsman vindt, hoog in de kroon gezeten, zijn bekroning voor het jarenlange werk.

Het geïmproviseerde, barstensvolle terras stroomt leeg voor een groots en spontaan onthaal. Werkelijk ongekend en de muziek speelt tot in de kantine de wens dat zij nog lang zullen leven ! Een eenmalige, unieke sfeer spoelt over "De Groene Wijdte".

Vóór zéven uur gaat het richting Sporthal "Het Bakken", een rustpunt in deze feestzee voor spelers en begeleiding. Tijdens de rit worden diverse straten in "Noord" aangedaan, die op originele wijze een blauw/witte versiering hebben ondergaan. Over meeleven gesproken.

Even na half negen keren spelers, supporters en belangstellenden terug naar het clubhuis, waar een grote mensenmenigte een oneindige rij van felicitaties vormt. Meer dan vijf honderd mensen nemen bezit van terras en kantine; de zwoele avond werkt dit alles in de hand en men beleeft 'n geweldige avond; gediciplineerd en zonder een enkel incident. De saamhorigheid is groot en Oliveo mag zich terecht het etiket opplakken dat prestaties en sfeer meer dan ooit hand-in-hand kunnen gaan.



• Meer dan ooit : "Welkom bij Oliveo !"



arbeid.
den.
ossche

den"

T dag

36 - 2508



• Nu eens geen veld, maar een terras vol met mensen (in de zon !).



• Bedankt mensen in "Noord" voor zoveel spontaniteit.