

Wöllstein, 22/1 '44

Beste familie en vrienden

Ik zal nog maar eens een paar woorden pennen. Ik heb nu mooi de tijd dus moet ik het waarnemen. Het is al 8 dagen geleden dat ik mijn bed inging en terwijl ik deze brief schrijf lig ik er nog in. Een keelontsteking is de oorzaak van mijn lange rust periode. Maar vandaag of morgen dan moet ik weer aan het werk, want ik ben weer normaal. Wel is het op het ogenblik hier volop winter. Sneeuw en vriezen, of het nog een strenge winter zal worden. Het is te hopen van niet want dat betekend niets anders dan kou lijden en schaatsenrijden is er hier niet bij omdat er geen water te vinden is. Verleden week ontving ik het verslag D.V.C.-Oliveo. jammer dat de onzen moesten verliezen want twee punten er bij had geen kwaad gekund. De competitie zal nu wel afgelopen zijn en wat denkt u mijnheer v.d.Burg. Zijn wij er de volgende competitie er allen weer bij?. Ik voor mij geloof het nog niet. Leo is altijd optimistisch. Hij stuurt mijn altijd van die grote legerberichten en volgens zijn is de oorlog gauw aan zijn eindje. Maar dat heb ik al zo veel gehoord. Wel is de lucht dag en nacht vol vliegtuigen. Veertien dagen geleden ontstond er boven Wöllstein nog een hevig luchtgevecht waarbij er verscheidene naar beneden kwamen. Geen tweehonderd meter vanwaar wij stonden kwam een jager naar beneden zetten en nog drie jagers liggen er hier in de buurt. Over den baas mag ik de laatste tijd niet mopperen. Hij houdt zijn eigen heel kalm en toen ik pas 14 dagen gekucht had zonder te drinken kreeg ik zomaar een pakje cigareten van hem. Nu kankert hij wel een beetje dat ik al 8 dagen op het bed ligt maar ik heb al gezegd, als hij zijn mond niet houdt dan komen er nog 8 dagen bij. Van Tok kreeg ik gisteren ook nog een brief. Hij maakt het nog goed schrijft hij maar hij zou wel eens een keertje willen scharrelen. Waar hij al geen trek in hebt. Ik had Leo en Tok vijf flessen wijn gestuurd en ze hebben ze ontvangen. Ook de ontetterende zal ik een paar flessen sturen. Ik heb zo weinig verpakkingsmateriaal anders zou het wel meer beuren. U vroeg mij ook of ik niet eens wat over kon sturen. Ik zal proberen of het gaat, maar ik geloof dat een pakketje naar Holland niet meer dan twee k.l. mag wegen. Nu ja proberen kan ik het altijd. Van Tinus ontving ik Zondag j.l. ook een brief. Ik ontvang toch zoveel post. Gelukkig heb ik hier nog niets gehoord van het schrijf verbod. Dat zal een hele verandering worden. meestal schreef ik zo, n zes brieven in de week en dan zou ik ,s twee in de maand mogen schrijven. Nu ja dan gaan we maar briefkaarten schrijven en het kind doet het maar met een brief in de maand. Mijnheer v.d. Burg zou u ook eens de standen van de 1^{ste} klasse over kennen sturen dan kan ik eens zien wie er kampioen is of wordt. Ik ga u verlaten mijnheer v.d. Burg met vele hartelijke groeten aan uw vrouw, kinderen en Leny maar in het bijzonder u mijnheer v.d. Burg vele hartelijke groeten en een tot spoedig weerzien

Henk Hoogendijk

Hup Holland
Vooruit Oliveo

