

Fijnacker, 2 September 1942.

Beste Vrienden,

Dezen morgen kwam bij mij een afgevaardigde van de hier in Fijnacker gevestigde Duitse Militairen, met verzoek of de leden van Oliveo niet geneegen waren voor een enkele maal de voetbalschoenen af te staan, daar zij o.a. hedemiddag tegen de staf in Delft moesten voetballen.

Ik deelde hem natuurlijk mede, dat ons materiaal schaarsch en vooral ook aan voetbalschoenen bijna niet te komen was, zoodat de leden het wel niet gaarne zouden doen. Hij gaf mij de verzekering dat alles wat kapot ging nieuw teruggegeven zou worden, ook natuurlijk wat verloren gaat overkoopt.

Hij zeide mij toe dat hamerzijds alles in het werk gesteld zou worden, dat niet meer op het terrein zou worden geëfend, althans niet meer met zware wagens en kanonnen. Het is natuurlijk voor onze vereeniging van het grootste belang dat dit voortaan achterwege blijft en indien eenigszins mogelijk wilde ik gaarne dat in deze eenige tegenwoordiging uwerzijds ontmoet werd.

Ook werd mij toegezegd dat geïnformeerd zou worden of er geen mogelijkheid bestaat voor Oliveo aan ballen en schoenen te komen.

Vertrouwende dat Jullie voor de vereeniging je medewerking geeft, verblijf ik,

met beste groeten,